

החוג ללימודי אסיה מתכבד להזמין
להרצאתו של רן צוויגנברג (אוני' פנסילבניה סטייט)

טירת הירושימה
וצילו הארוך של המיליטריזם ביפן המודרנית

יום שלישי, 24 ינואר 2017
שעה 14:30 - 16:00 בחדר 5318 (רוח)
ההרצאה בשפה העברית

ב-1945 נשרפה טירת הירושימה לאפר והפכה לגיא הריגה. אלפי חיילים יפנים ניספו בטירה אשר שימשה כמפקדת הארמייה המערבית של יפן. לאחר המלחמה, הושכחו המעורבות רבת השנים של הירושימה עם הצבא הקיסרי, כמו גם מלחמותיה של יפן באסיה, בעוד הירושימה המציאה את עצמה מחדש כ"עיר השלום". ועם זאת, הטירה אשר הכילה אנדרטאות מלחמה ומקדש להנצחת חללי המלחמות, המשיכה לשמש תזכורת לעברה של הירושימה. בנייתה מחדש של הטירה בשנת 1958, נעשתה כמו במקומות אחרים ביפן באופן מודע כדרך להתנתק מהעבר המיליטריסטי ומהיסטוריה המלחמתית שלה. מהלך זה, כמו גם ניסיונות של קבוצות שמרניות להעניק משמעות שונה להיסטוריה נתקלו בהתנגדות רבה בהירושימה ורחבי יפן. במילים אחרות, ההיסטוריה של הטירה היא עדשה דרכה ניתן לראות את הדרך שבה הירושימה ויפן כולה התמודדו עם רוחות העבר ועם נוכחות הקשרים עם הצבא והאימפריה היפנית בהיסטוריה שלהם, היסטוריה הממשיכה עד ימינו.

Hiroshima Castle and the long Shadow of Militarism in Postwar Japan

In 1945 Hiroshima Castle, together with most of central Hiroshima, was incinerated and turned into a graveyard. Tens of thousands of Japanese Imperial Army soldiers perished in the castle, which served as HQ for Japan's Western Army. After the war the castle's and Hiroshima's long engagement with the Imperial Military was forgotten as Hiroshima rebuilt itself as a "city of peace." Yet, the castle and the various important memorials and shrines for the war dead on its grounds, continued to serve as a reminder of Hiroshima's past. The reconstruction of Hiroshima Castle in 1958, as in other places throughout Japan, I argue, was a done in a very conscious fashion as a way to demilitarize and disassociate the castle from its former martial role. This move and subsequent trials by conservative groups to rehabilitate the castle was met with much resistance. Using the castle as a lens, talk will examine the various trials in exercising the ghosts of Hiroshima's engagement with the military and Japanese empire. An effort that is still going on today.